

## *Vad jag minns av min farfar*

*Min farfar hette Anders Granholm men kallades Jonnas Ant. Han var av medel längd och hade mörkt buskigt hår med ovanligt klara blå ögon. Till sin läggning var han glad och god och starkt kaffe var hans favorit dryck fast han annors var en nykter och rejäl människa. I Granö by var han lanthandlare och hade ett litet hemman med en häst och några kor. I den röda stugan fanns butik, kök och kammare.*

*Handel och vandal fanns liksom i blodet på honom. Ibland på sommarn kunde han draga åstad med sitt pick och pack än hit, än dit, land och rike runt. Särskilt Vindala tycks ha varit en älsklings plats för honom. Där var också min far butiksläring i tonåren och fick utstå mången hård kamp bland avundsjuka pojk jäng för sin redbarhet. Bland annat spände de en gång en lina på sjön där de visste att han skulle komma att skrinna och i mörkret såg han inte linan utan han kom med hård fart med nacken rakt emot linan och kastades handlöst på den hårda isen. Medvetlös blev han men livet klarade han.*

*I skriftskolan gick han också i Vindala varför han också kom att lära sig finska från unga år och som han senare i livet hade stor nytta utav.*

*Men redan tidigare när kriget i Turkiet började tog farfar min far med sig och reste till Petersburg eller numera Leningrad för att laga och packa patron lådor som skulle skickas till Turkiet. Min far var då nästan bara barnet, endast 11 år men honom tog han med sig också på den resan.*

*En rik rysk militär familj försökte på allt sätt få honom till fostervård för han var en så begåvande pojke och de lovade att han skulle få skola sig så högt han bara ville. Sist och slutligen fick han själv välja men han kunde omöjligt lämna sina nära och kära. (Gud hade väl också del i den meningen om Granholmska släktet).*

*På vägen hem från Petersburg reste de via Helsinfors där min far, som då var 12 år, blev på förtjänst. Han började märka plankor i Sörnäs brädgård för att få köpa åt sig nya skor som så väl behövdes med allt vandrande. Nu hade han fått ett par bussiga stövlar i sikte och nu gällde det att knoga på med arbetet för att kunna bli dess ägare och till sist kom också den dagen. Han sade sig aldrig kunna glömma hur glad han var den dagen när han fick nya skor. Men den glädjen blev inte lång. Efter tre dagar märkte han att någonting var på tok och när han började att se efter märkte han att sulorna var gjorda av nästan bara bark, endast en tunn, tunn sula och så bark. Dit for hela förtjänsten. Den dagen satt 12 åringen sig ned på en brädstapel och grät de bittraste tårar han någonsin gråtit efter vad han själv berättat.*

*Till Vasa for min farfar engång också i något ärende och hade min far med som då var 17 år. Intresserad utav hästar som min far alltid alltid var fick han i sällskap med en del andra pojkar hämta hem dem från en hage när kvällen kom. Min far red på den första hästen men föll av*

*ryggen och de fem andra, som sprang i full galopp efter, hoppade över honom utan att en enda ens kom att stöta till honom. Sådana Guds under kom min far så ofta ihåg.*

*Min farfar var också så ovanligt barnkär. När jag var 7-8 år var jag där en hel vecka och lärde mej skrinna på Risback sjön. Men när veckan var slut var jag också så sjuk i benen så jag kunde inte gå. Men farfar hade ju sin Pälle som var mycket bättre än all nutidens bussar och bilar. Min farfar dog vid 60 års ålder i hjärnblödning.*

*Min farmor Brita Kajsa eller Brita-Kaj, som hon kallades, var hemma från Djupsjö i Terjärv, och en avlägsen släkting till både presidenterna Per Svinhufvud och Mannerheim samt Runeberg, men hur långt ifrån har inte med säkerhet blivit utrett. Hon var annars en ganska liten kvinna, mörk med stora klara blå ögon, barnkär och godmodig. Hennes goda fil som var silat i stora trä bunker var det bästa som vi barn kunde tänka oss. Och ofta när det blev lördag kväll traska vi iväg; Lennart, Teodor och jag den långa vägen till Gräneby, 8-9 kilometer och lämnade där några dagar hos farfar och farmor och syster Regina, som då var ogift. På gården fanns på sommaren så härliga blommor och bär. Smultron fanns i mängder och trevligare lekplatser bland stenar och sandgropar kan man knappast tänka sig än vad som fanns hos dem.*

*Farmor dog vid 62 års ålder, ett par år efter farfar och efterlämnade ett oförgätligt minne i sina barnbarns hjärtan som värmer ens hjärta och sinne även nu i ålderdomens höst.*

Lars Granholm: Jag har senare funnit ut hur Brita Kajsa är släkt till Svinhufvud och Runeberg, dock inte till Mannerheim. I stället är vi släkt till Mannerheim via Erik Käll. Se nedan.

# Relationship Chart

**Pehr Evind Svinhufvud is the 6th cousin 3 times removed of Maria (Mia) Johanna Granholm**

Common Ancestor



# Relationship Chart



# Relationship Chart

**Carl Gustav Emil Mannerheim is the 9th cousin twice removed of Maria (Mia) Johanna Granholm**

Common Ancestor

**Henric Nicolai Fordell Nylandius**  
(Abt 1520-1568)  
**Catharina Ericsdotter Sursill**  
(Abt 1510-Bef 1569)

**Canutus Henrici Westzynthius**  
(1555-1621)  
Lucia Hansdotter Fordell  
(Abt 1560-1599)

Simon Johannesson Nurcherus  
(Abt 1560-Abt 1604)  
**Anna Henricsdotter Fordell**  
(Abt 1553- )

Lars Mattsson Back  
**Lucia Knutsdotter Westzynthius**

**Daniel Simonsson Nurkka**  
(Abt 1587-Abt 1628)  
Maria Jakobsdotter Reyer  
(Abt 1590-1651)

Mickel Olofsson Back  
( -1607)  
**Carin Larsdotter Back**

**Daniel Danielsson Nurkka**  
(1628-1685)  
Katarina Mathiasdotter Enqvist  
(1628-1690)

**Johan Mickelsson Härmälä**  
( -1620)  
Beata Mattsdotter

Johan Olofsson Kähkönen Keckman  
(1657-1707)  
**Catharina Anglenius Nurkka**  
(1657-1694)

**Erik Johansson Siisbacka**  
(1687- )  
Christina Johansdotter  
(1687-1745)

**Johan Johansson Keckman**  
(1680-1738)  
Margaretha Carlsdotter Backman  
(1699-1727)

**Per Ehrsson Siisbacka Tarvonen**  
(1726-1784)  
Beata Mattsdotter Tarvonen  
(1729-1763)

**Christian Henrik Johansson Keckman**  
(1723-1784)  
Margaretha Elisabet Larsdotter Cajanus  
(1730-1792)

# Relationship Chart



# Relationship Chart

Johan Ludvig Runeberg is the 4th cousin twice removed of Maria (Mia) Johanna Granholm



# Relationship Chart

**Maria (Mia) Johanna Granholm**  
(1891-1969)